



Michael Espensen
Juniorleder for 2.hovedkreds

Så står vi på tærsklen til den nye sæson. Stævnekalender og andre aktiviteter skal planlægges for alle vores juniorer i hovedkredsen. En spændende fremtid når man ser på de spillere vi råder over. Vi har nogle rigtig dygtige børn/juniorer. Skakken er absolut ikke død og fremtiden tegner lysere hvis vi får grebet det rigtig an. Vil vi ? – ja ! – Kan vi ? Det får tiden vise !

Der er mange entusiastiske og energiske ledere som lægger meget energi i skakundervisningen og turneringsaktiviteter. Vi har og har haft mange talenter inde omkring vores klubber. Planlægningen har været god og de rigtige personer har været på det rigtige sted på de rigtige tidspunkter. Det organisatoriske har der været og er der stadig godt styr på.

Nu er det min tur til at føre juniorarbejdet videre og hvad vil fremtiden så bringe.

Jeg vil ikke revolutionere JGP serien bare fordi jeg tiltræder men vil absolut gøre alt for at den stadig opfattes som attraktiv for børnene at deltage i og dermed samle juniorer flere gange om året. Derfor vil ændringer eller små justeringer/tilføjelser absolut blive en mulighed fremover.

Som juniorleder har jeg nogle visioner omkring fremtiden for alle de skakspillende børn. Jeg er modtagelig for alle inputs, men vil beskrive hvad det er jeg arbejder hen mod og nogle af mine ideer/tanker omkring hvordan vi når dertil.

I Jylland spiller de skoleskak – her på sjælland spiller vi juniorskak. Er der nogen forskel ? Skoleskakken lægger meget vægt på at der skal være plads til alle og det skal være sjovt. Resultater er ikke det vigtigste og det er ikke nødvendigvis med tanke for at de skal komme små medlemmer ud af det som ender op i DSU regi som voksne.

Juniorskak som vi kører det i de fleste klubber på sjælland består af en mindre afdeling af juniorer som får undervisning på en skole eller i en klub, men oftest er det personer som har tilknytning til voksenskak som styrer/underviser. Vores primære mål er at gøre børnene dygtige til skak og gerne til medlemmer i klubberne og i mange tilfælde som en forstærkning af klubholdene. Der er mange talenter og vi har været gode til at finde dem og få flere af dem ud i klubberne. Hvad skal vi så med dem når de er ude i klubberne ? Her kunne ide udveksling mellem klubberne være en ide - det er ikke nødvendigt at alle skal begå de samme fejltagelser, men gerne de samme succeser !!

Vi lever i et dynamisk samfund og tingene forandres meget hurtigt. Skak er lige nu højtprofileret/prioriteret pga. forældrenes trang til at få bekræftet at deres børn er kloge/intelligente. Da jeg var knægt var det at spille skak – noget nørder gjorde. Det image er ikke den opfattelse man har af spillet mere. Børn kan reglerne og synes det er sjovt – sikkert som modvægt til det hurtige verden med computerspil mm. Forældrene synes det er godt at der spilles skak. Mange har læst artiklen fra hjerneforskeren som påpegede at alle brætspil er godt – især skak for børn. Vi har en kæmpe fordel i tidens trend, men skal heller ikke være blinde for at den dynamiske verden gør at børnene hurtigt vender sig mod nye udfordringer, hvis de ikke føler noget for det de går til. Derfor har vi engagerede skakfolk gode chancer for at få succes med vores forehavende.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at fastholde at succes ikke kun handler om at vinde. Hvis det at vinde er succes kriteriet så har vi i hvert eneste parti en taber og det er jo ikke meningen ?! Det handler om at blive bedre og det kan man sagtens gøre selv om man taber. Husk det !

Ude på skolerne er der mange potentielle spillere og de er vores opgave at finde dem og fastholde deres interesse - det er her den virkelige udfordring ligger for os, hvis vi vil have at skakklubberne (som vi kender dem nu) skal bestå i fremtiden.

Michael Espensen

kildemateriale:"ME sø 03-09-2006 21:38"