

## Bulletin fra Robin Jakobsen: ChessCamp: Christianssæde Centret på Lolland 2005.

Traditionen tro var det mig, der med hjælp af Lis, skulle putte de små, og aldrig har det været så let og problemfrit.

Der var kun 10, der var født i 1995 og 1996, og som derfor skulle i seng tidligt, og allerede den første aften, kunne alle finde deres tandbørste. Der var et par stykker, der havde hjemve, men de havde en storebror med, som hjalp mig med at trøste.

Efter de var kommet til køjs, gik snakken livligt med historier og vittigheder, og når jeg kom ind, skulle jeg lige høre et par stykker, men der blev ret hurtigt helt roligt, selv den første aften, hvor det plejer, at være lidt svært at falde i søvn. De næste aftener gik de fleste selv ind og begyndte at børste tænder og der var ro efter kl. 22. Jeg tror også det skyldes, at de små havde en gang for sig selv, så de blev ikke vækket, når de store gik i seng.

Overlevelsesturen  
af Tove Jakobsen.

Vi havde planlagt en overlevelsestur i skoven onsdag, men vejrudsigten lovede regn, og det kom desværre til at passe.

Vi udskød så turen til torsdag og lavede torsdagsprogrammet om onsdagen.

Desværre var det også regnvejrs torsdag formiddag, så vi måtte lave nogle opgaver indendørs (skakopgaver og en sang/digt til heksen, så vi kunne få noget aftensmad). Torsdag eftermiddag var vejret næsten tørt, så alle gennemførte en vandretur på ca. 5 km., hvor vi skulle kigge efter heksen. På halvvejen blev der uddelt 2 opgaver. Gæt på hvor mange skridt lejrchefens skridttæller viser, når vi er hjemme igen (Elias kom tættest på – kun 13 fra det rigtige, og hans gruppes gennemsnit var også tættest på tallet, som var 8332) og at indsamle bordpynt. Ingen så heksen, så da tiden for aftensmaden nærmede sig, satte vi os til bordet og ventede. Vi ventede ca. et kvarter, så kom heksen. Grupperne fremførte deres sang/digt. Heksen var nogenlunde tilfreds, i hvert fald fik alle pølser og kartoffelsalat bagefter.

Vinderen blev "spøgelserne" :

Hekse fra Bloksbjerg  
Jer, som kan lide flæskesvær.  
I er meget søde.  
Vi er fra ChessCamp  
Kom og mød vores Champ  
Ninja-Dolph,  
som kan li mini-golf  
Han er god til skak  
og med en dronning bliver han gak.  
Med sin runde bat  
er han ikke et skvat.

og "Dværgene":

Vi er cool, vi er små, vi er ikke til at slå!  
We will we will ChessCamp ChessCamp  
Vi er dværge, vi er seje, nu er det slut med at lege  
Nu må vi skride, for vi skal S....  
We will we will ChessCamp ChessCamp

Derefter kom "Orkerne" :

Det regner, og Casper han får fregner.  
Simone skal op og hænge unde vores senge  
Kasper B. spiller skak, og det er helt gak.  
Mads melder pas, men det er bare gas.  
Daniel spiser, og Tom fniser  
Men her på ChessCamp leger vi Ringenes Herre  
Selv om vi er færre.

"Menneskerne":

Der var en gang en heks,  
Hun boede i et kompleks,  
Hun spillede skak på et lille bræt.  
Haj hoov, haj hoov, haj hoov, haj hoov  
ChessCamp det er godt.  
Men med maden er det småt\*\*\*  
Så vi be ´r om en smule mer  
Haj hoov, haj hoov, haj hoov, haj hoov  
\*\*\*Det med maden er kun på overlevelsestur.

"Elverfolket" :

En mand gik på en vej  
Dom-di-dom-di-dej  
Med sang og lidt ståhej  
Dom o.s.v.  
Så mødte han en mand  
Dom ---  
Han ville spille skak  
Dom---  
Han var super god  
Dom----  
Så spurgte han så sødt  
Dom---  
Skal du med på ChessCamp  
Tuhaj!

"Hobitterne" :

Hvor er vi fra, hvor er vi fra?  
Vi er fra ChessCamp  
Klar til kamp, klar til kamp, klar til skakkamp

Chess Camp 2005 Lunteløb.

Der blev luntet, løbet og travet hver eneste morgen. Der deltog fra 2 til 3 ledere. Turen varierede fra den korte tur ud til en havareret cykel, til den noget længere ud til den flotte kirke, som er på billedet herunder. En kortere etape blev løbet tirsdag, hvor der var 6 med til at løbe 2,6 km. Efter løbeturen var der et hurtigt bad inden morgenmad. Bedste løbedag deltager-mæssigt var onsdag med i alt 10 deltagere.

2005 var det år, hvor der har været færrest med ude at løbe, men de, der var med, var til gengæld friske. Robin

Lejrchefens Chess Camp.

Det var en god blanding af børn og unge, der sammen med en flok engagerede ledere og et veloplagt køkkenpersonale mødtes på Christianssæde Centret på Lolland.

Det blev også til nogle dejlige dage med rigtig god skak, og endnu mere skak end ellers, fordi det regnede, men også fordi der var lyst til det. Det blev også året, hvor overlevelsesturen på grund af regn blev flyttet til torsdag – og på grund af regn blev alle turens opgaver lavet inde - inden vi kom af sted torsdag eftermiddag. Derfor blev det også den korteste tur nogensinde, men bestemt ikke uden vabler og efterfølgende træthed. Deltagerantallet var lidt i overkanten af, hvad omgivelserne kunne rumme, men skakspillere er godt til at sætte sig sammen og få det bedst mulige ud af situationerne, så vi klarede os med nogle korte og lange rokader. Min eneste triste opgave som chef var, at meddele, at lejrens stifter Liselotte Madsen var død. Lis havde fået en god medhjælper i Isabella, så køkkenet fungerede upåklageligt hele ugen. Dog var Lis forsvundet torsdag aften, men heldigvis kom der en heks fra skoven så vi fik mad efter at grupperne havde sunget og læst digte for hende.

Der skal lyde en stor tak til alle. Med så dejlige lejrdeeltagere, ledere og køkkenpersonale, er det en let sag at være lejrchef.

Der lyder en særlig tak til Lis, der stopper efter 3 år. Selv siger jeg også tak på egne og Toves vegne - idet vi også stopper efter 5 år. Det har været nogle gode skaklejre, med mange gode minder og oplevelser for os med de 84 børn og unge, der har deltaget indtil nu. Lunteleder, lejrchef (for de sidste 2 år), skadestue/lægehus-ledsager m.m. Robin