

*Kaptajn Anne  
Bonnys hold  
– guldvindere i  
mangekampen:  
Christoffer, Emil  
L, Shawn, Thor,  
Daniel og Hans  
Kristian*



*Kaptajn Francis  
Drakes hold  
– sølvvinderne i  
mangekampen:  
David, Mads,  
Erik, Mikkel,  
Kristian og  
Andreas*

*Kaptajn Samuel  
Bellamys hold  
-bronzevinder  
mangekampe  
Henrik, Steffe  
Klaus, Julius, Emi  
og Jon*





*Kaptajn Edward  
Teachs hold  
- nr. 4 i  
mangekampen:  
Sune, Bjarke,  
Frederik,  
Simone, Danni  
og Emil J*

*Kaptajn William  
Kidds hold  
- nr. 5 i  
mangekampen:  
Casper, Peter,  
Victor, Lasse,  
Kristoffer og Paw*



*Kaptajn Henry  
Morgans hold – nr. 6  
i mangekampen: Ole,  
Stefan, Simon, Jens,  
Malthe og Søren – og  
kaptajnen*

## Level 6 – den store finale



*Af Poul  
- alias The Man  
With Many Caps*

Traditionen tro havde vi aftalt at jeg mødte op på ChessCamp fredag eftermiddag for at deltage i afslutningen og oprydningen og være quizmaster i level-finalen. Men derudover var der ikke mange ting der var som det plejer i år. Jeg havde været en omvej i København for at hente formanden – Liselotte – som var ”løsladt” igen efter et par dages planlagt indlæggelse.

Og så var det jo spændende at se hvordan det var gået med at holde lejr uden Liselotte.

Det lod til at være gået meget godt, selv om vejret havde været lidt lunefuldt og ikke rigtig levet op til vejrudsigterne, der med euforisk optimisme havde lovet, at sommeren endelig ville komme i uge 30. Vi blev modtaget af et par lettere skadede spillere, som hyggede sig med et parti skak – hvad ellers – mens de andre kæmpede i de sidste discipliner i mangelkampen. Inde i køkkenet mødte vi piratkokken, som var ved at producere et enormt bjerg af frikadeller, og tilsyneladende havde både børn og ledere klaret sig gennem ugen i god behold og i godt humør.

Inden festmiddagen var der tid til en strandtur mens der blev dækket bord og derefter var det bare med at komme i bad og få klædt om, for alle skulle møde

op i sørøvertøj. Det var sjovt at se den forandring der skete med lejren da (næsten) alle bandt et farvestralende tørklæde om hovedet og en klap for det ene øje. De små lovende skakspillere var blevet til et festligt selskab af de sejeste pirater. Og det var i sig selv et rigtig festligt syn.

Festmiddagen fredag aften er altid noget børnene glæder sig meget til. Det er lidt ligesom juleaften, for først skal vi have god mad og bagefter er der præmier til alle. Nicolai havde dækket bord og tog som sædvanlig imod alle børnene, da døren til festsalen blev åbnet. Adgangstegnet var et pirattørklæde, men det lykkedes faktisk for et par af lederne at snige sig ind uden.

Menuen var kyllingelår og frikadeller, eller som det hed på lejrens piratsprog: knogler og kanonkugler. Der blev spist med god appetit, selv om Robin hele tiden afbrød for at fortælle (sø)røverhistorer eller skåle eller dele præmier eller gaver ud for et eller andet.

Men det var som sædvanlig hyggeligt.





Også Nicolai holdt tale, men der var nu ikke så mange der forstod at han sagde: "Vi ses til jul." Men det er fordi Nicolai plejer at være med til Grand Prix-stævnet i Tingsted, som er det sidste før jul – og dér glæder han sig til et gensyn med sine mange venner fra lejren. Og Nicolai er faktisk efterhånden den eneste, der har været med på ChessCamp hver eneste dag gennem alle fire år.

Efter festmiddagen var det tid til at tage det store gruppebillede – og beklageligvis var der lige akkurat dukket en regnbyge op, så alle blev våde.

Bagefter var det tid for levelfinalen. Jeg havde fundet på et nyt koncept i år, for det skulle foregå på rigtig sørøvermaner. Finalisterne skulle gå planken ud, hvis man svarede rigtigt på et spørgsmål blev man stående, men ellers var det et skridt frem ind til man drattede i vandet og gik ud. Sidste mand på planken var vinder.

Egentlig havde jeg forestillet mig at det skulle foregå på havnen i Havnso, så der kunne komme et ordentligt plask ud af det når en deltager røg ud, men efter et

veto fra lejrledelsen (de er nu også så kedelige) endte det med at det blev på fliserne foran lejren, og man var ude når man kom ud på græsset. Deltagerne fik for en sikkerheds skyld bind for øjnene, så man ikke kunne følge med i stillingen i konkurrencen.

Det var Henry Morgans hold, der var kommet i finalen – Jens og hans fem halvt så høje holdkammerater. Det var faktisk Jens der røg først ud af konkurrencen (han længtes sikkert efter at komme ind i tørvej). Det var overraskende nok Malthes, holdets yngste deltager, der længe førte konkurrencen – han var den der kom tættest på Robins fødselsår, han havde styr på at der er rom i en flaske med Captain Morgan og hverken rom eller cola, og han var den eneste der vidste at den nye skakverdensmester Kazimdzahnov er fra Uzbekistan og hverken fra Uganda eller Ukraine.

Alle vidste at der ikke er pingviner på Grønland, mens det kneb lidt med svaret på nogle mere nærliggende spørgsmål – for eksempel hvor mange deltagere der var med på lejren ...





Efter en snes spørgsmål var vi nået frem til et direkte afgørende spørgsmål. Stefan og Malthe var de to sidste deltagere, og vinderen blev den der kunne komme tættest på årstallet, hvor kaptajn Francis Drake døde. De fik den hjælp, at det var i 1500-tallet. Stefan gættede på 1550, og så havde Malthe 50% chance for at vinde – han skulle bare vælge den rigtige halvdel af 1500-tallet.

Han gættede på 1590, og da det rigtige årstal var 1596 havde Malthe vundet level-konkurrencen – og blev den første skakspiller i skattekisten.

Det viste sig, da det kort efter var tid for præmieuddelingen, at præmien ud over et diplom bestod af en hel kasse med guldmønter – og når man kradsede guldet af var der chokolade indenunder ...

Og så var der ellers fri hygge resten af aftenen, og lederne kunne sætte sig i et hjørne og hvile sig – de var nok de mest trætte på hele lejren ...



Lørdag morgen var det tid at pakke sammen og rydde op, og der blev taget afsked og sagt på gensyn til næste år. Og mon ikke vi ses til næste år – når der er ChessCamp et eller andet sted i hovedkredsen ...





# ChessCamp 2004

- en rigtig sørøverlejr...





Vi glæder os til at se dig til  
**ChessCamp's**  
**5 års fødselsdag**

I dagene 17.–23. juli 2005 (bemærk: uge 29!)  
afholder vi ChessCamp på  
Christiansæde Centeret vest for Maribo.  
Invitation udsendes i januar – følg herefter også  
med på lejrens hjemmeside  
[www.sk1927ringsted.dk/chesscamp](http://www.sk1927ringsted.dk/chesscamp)