

---

---

---

# ***The History Of ChessCamp 2004***

***Bulletin for foreningen ChessCamps skaklejr  
Nr. 1 – 4. årgang – Sommeren 2004***

---

---

---

## **Havnsølejren indtages af pirater**

På en tørvejrsgdag (og dem har der ikke været mange af i denne sommer) åbnede ChessCamp søndag den 18. juli. De 6 kaptajner og deres hjælpere havde gjort klar til at modtage de 36 sørøvere i alderen 8-16 år, som skulle til køjs på ikke mindre end 8 værelser. Lis havde indtaget kabyssen, og synes at det så helt ok ud.

Klokken 15 startede indskrivningen og der kunne sættes penge i lejrbanken. Forældrene havde kage med, og vi havde kaffe og saftvand klar. Nogle havde været mere end 2 timer undervejs – så det var dejligt med en forfriskning!



*Billedet er taget fredag aften – efter festmiddagen og inden de første lejrdeleger forlader Havnsølejren ved Sejerøbugten*

# ChessCamps bestyrelse

## Formand og kasserer

Liselotte Madsen, Søndergade 5, st.tv.,  
4100 Ringsted - Tlf.: 5767 0128

[llm@nypost.dk](mailto:llm@nypost.dk)

## Næstformand og sekretær

Robin Jakobsen, Døllefeldvej 3,  
4990 Sakskøbing - Tlf.: 5486 4264

[sutoroj@mail.tele.dk](mailto:sutoroj@mail.tele.dk)

## Bestyrelsesmedlem

Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23 - 1012  
5230 Odense M

[jona00@samnetmail.sdu.dk](mailto:jona00@samnetmail.sdu.dk)

## Bestyrelsesmedlem

Per Bromann, Stærgårdsparken 50,  
4550 Asnæs - Tlf.: 5965 1212

[pb@svinninge.dk](mailto:pb@svinninge.dk)

## Bestyrelsesmedlem

Thomas Flindt, Ndr.Farimagvej 23, 2.,206  
4700 Næstved - Tlf.: 5575 2110

[thf@stofanet.dk](mailto:thf@stofanet.dk)

## Redaktion og trykning

Liselotte Madsen  
assisteret af Poul Buhl

Læs nyt om ChessCamp på internettet  
[www.sk1927ringsted.dk/chesscamp](http://www.sk1927ringsted.dk/chesscamp)



## Formanden taler



Af Liselotte

Igen i år kan lederteamet på lejren melde om en rigtig god lejr!

En lille uge i Skakkens, pirater og sørøvers og det sociale samværs tegn. En uge uden gameboy, computer, tv og mobiltelefoner. Vi blev 6 grupper med 6 i hver. Hertil knyttet en fast leder hele ugen – noget vi synes er godt for alle.

Vi vil gerne takke alle forældre for den meget fine opbakning både før og under lejren. Tak til alle Jer der tilbød at hjælpe i køkkenet og specielt de 4 heldige der var med: Birgitte, Anita, Jette og Mette. Tak for saft, kiks vin og masser af kager.

Tilbage er endnu engang at takke foreningens bestyrelse og lejrens ledere for det store frivillige arbejde, og Dansk Skak Union og Dansk Skole Skak for økonomisk støtte.

Tak til alle sørøverne for deres måde at være på under vores afholdelse af ChessCamp 2004.

(Selv var jeg desværre kun på lejren søndag, og fredag eftermiddag/lørdag pga. indlæggelse. Jeg glemmer dog ikke uge 30 – det blev ugen hvor der blev fundet en knoglemarvsdonor til mig i USA! Jeg skal transplanteres den 21. september og forventer at være frisk til næste års lejr!)

*Lejrchefens beretning:*

## En rigtig sørøverlejr



*Af Robin  
– alias kaptajn  
Henry Morgan*

På grund af Liselottes sygdom blev jeg valgt til lejrchef for Havnsølejren.

På det tidspunkt var det meste af lejren planlagt, så det var et nemt job at tage mod de 36 forventningsfulde børn og unge og få ugen til at forløbe så de fleste af os kunne se tilbage på nogle dejlige dage.

Mit største problem var at få ringet "pedellen" op, så vi kunne få gang i lejrens køkken.

At jeg måtte på skadestuen og vente i 4 timer og en tur på lægehuset med en øregangsbetændelse er nærmest en tradition, og begge de, jeg var af sted med kunne heldigvis gennemføre lejren.

Jeg vil derfor takke alle lejrens børn for en god og behagelig måde at være på, alle var flinke til at tage hensyn til hinanden, og med en flok gode ledere og Lis og Nicolaj i køkkenet blev det til en rigtig lejr, i sørøvernes tegn.

Der var allerede mange, der talte om næste års lejr – den femte – hvor skal det mon være – og hvad kommer efter "Rummet" – "Muren" – "Middelalderen" og "Sørøverne" ??

Med tak til alle deltagere.



# Chesscamp ifølge Flindtstone



*Af Thomas  
– alias kaptajn  
Samuel Bellamy*

I år blev lejren afholdt i flotte omgivelser lige ned til stranden, og med en fodboldbane lige ved døren som blev livligt brugt!

Den første eftermiddag gik med at finde sine sovepladser og hilse på nye og gamle kammerater. Men om aftenen blev der spillet lynskak, hvor Emilie vandt!

Og næste morgen gik det så rigtigt løs, hvor der i løbet af ugen skulle dystes i manglekamp, Levelkonkurrencen og selvfølgelig i en masse skak. I år skete der det sjove at holdet der vandt Levelkonkurrencen blev klart sidst i Manglekampen. Og igen i år blev det en af de yngre deltagere der vandt levelkonkurrencen, nemlig Malthe Kløft fra Forlev. Og dermed er det ikke lykkedes for en af de ældre af vinde konkurrencen i de 4 år lejren nu har eksisteret!

I manglekamp blev det et tæt opløb mellem 3 hold, men hvor Anne Bonny fortjent vandt.

En af disciplinerne i manglekamp var simultanskak, hvor vi besluttede at Jonas, Martin og Thomas, skulle spille mod børnene. Og for at gøre det sværere for de sejrssikre ledere, blev det en

ursimultan, hvor lederne sågar overvejede om de også selv skulle notere! Det blev dog til at børnene fik 1 point for hver træk partiet varede. Og 50 points ekstra for gevinst, samt 25 ved remis. Her lykkedes det Sune og Daniel at vinde, mens Bjarke og Andreas fik remis.

I Lejrturneringen blev det et spændende parløb imellem Sune og Emilie, hvor Emilie til sidst vandt pga. gevinst i det indbyrdes opgør. Men resten af placeringerne kan I se et andet sted i bladet.

Jonas og undertegnede lovede gratis sodavand til dem der kunne tæve os i babyskak, hvor vi spillede med 1 min og de andre med 5 min. Grunden til det er med i denne her beretning må I selv regne ud, men det var billigt.

Der blev lige som sidste år, også spillet rigtig meget "risk", hvor den hårde kerne på 3-5 børn brugte en del af fritiden på det.

Og i år slap vi ikke med skadede børn, da specielt Frederik blev udsat, da han skar en meget dyb flænge i foden, pga. en skarp sten i vandet, og derfor måtte på skadestuen. Man han tog det i stiv arm, og efter at have ventet lang tid på skadestuen sammen med Robin, kom han frisk tilbage.

Til festen om fredagen blev der lavet et flot arrangement med opdækning i piratstil, og nogen af børnene kom med pirattørklæde.

I løbet af aftenen blev der delt masser af præmier ud, men størst overraskelse var det, at de 3 Forlev- og 3 Skovbo-drenges rum, vandt som det flotteste opryddede rum. Hvorfor det er en overraskelse

behøver jeg vel ikke at nævne...

Alt i alt blev der hygget enormt meget på turen, og jeg håber alle er glade for de tog med.



# Det skete på skaklejren ...

*Nicolai  
fortæller ...*



Det startede om søndagen, vi kørte op til lejren i Havnsø og så var der kaffe og hjemmebagt kage, og så kom alle børnene, og vi spillede fodbold og Poulsen faldt lige så lang han var og så grinede alle børnene. Så blev der sagt velkommen, og så kørte Poulsen. Og så fortalte Robin Hood sørøverhistorier og sagde han hed kaptajn Morgan. Og der blev spillet skak og rähygget.

Om mandagen blev der spillet skak hele dagen. Og vi var på indkøbstoren både i Netto og i Superbrugsen, og der var lange køer både i butikkerne og på vejen. Så var der åbent i lejrkiiosken, og alle børnene stod ude i regnvejret og sagde:

"Har du ikke en paraply?" – "Det sælger vi ikke," sagde Morten så. Og så rähyggede vi og spillede skak.

Så kommer vi til tirsdag, og der var en der var morgenfrisk – ham her! – og var tidligt oppe, "Bare tag noget vand i hovedet," sagde Lis. Og så spillede vi skak fra morgenstunden, og så var vi på indkøbstoren.

Så var der åbent i slikboden, og så åbnede banken – den hed Lejrbanken, sæføli – og så spillede vi fodbold, basketball og det der franske petanque og så rundbold, og om aftenen var der lynskak udenfor – det hedder stafetskak.

Og så om onsdagen gik alle børnene en tur, ud til øen – den der ø ude i vandet ... Neksælø. Det var overlevelsestoren, den hed sådan fordi de overlevede – det gjorde de allesammen, og så sang de en sang. Jeg blev hjemme sammen med Lis, vi slappede af og gik på café og fik frokost.



Ved femtiden kom de allesammen og så sang de. De var halvtrætte, så efter opvasken gik de tidligt i seng. Og så skete der noget, om natten var der lige pludselig en der faldt ud af sengen, det var ham med den sjove stemme ... Jonas, han fik et insulinchok. Så kom ambulancen babu babu, men så fik han cola og noget at spise, og så vågnede han. "Hvad skete der," sagde han. "Det må I meget undskylde," sagde han så. Og så var han frisk igen.

Om torsdagen var der det sædvanlige skak fra morgenstunden, og så åbnede slikboden og så var der lejrbanken, den var også åben. Og så råhyggede vi allesammen i stuen, og hvem spillede skak – det gjorde ham her! Og udenfor var der rundbold og det hele, frisbee, kegler, fodbold og det franske petanque, og der var sækkeløb. Og der var også en der kom på skadestuen.

Om fredagen var der festen sæføli! Men først var der et spil skak fra morgenstunden, men det var sidste gang så. Og så åbnede banken og børnene var i vandet, det var de både om mandagen og om tirsdagen og om torsdagen og om fredagen. Så var de i bad allesammen og vaske sure tæer, og så startede aftenfesten. Vi var klædt ud som sørovere alle sammen, og Poulsen gik rundt og tog billeder. Og formanden var der også.

Robin Hood fortalte sjove historier, og så kyssede han sin kone – fru Hood altså.

Jeg holdt en tale og sagde "Vi ses til jul." "Hvaffornoget," sagde de så. Så var der præmieoverrækkelse, og vi klappede allesammen. Så til sidst sagde Robin Hood: "Du får en globus" – den er i tasken! – og så vandt jeg sgu sådan en også, en præmie

altså – for god opførelse, sagde Robin Hood – og så jublede de allesammen.



Så spillede vi skak – nede i kælderens. "Skal I spille skak," sagde Robin Hood, "så gå ned i kælderens, i pejsestuen." Og så gik de allesammen, og ham her spillede også skak, på gulvet lige nedenfor trappen! Og så var vi længe oppe og spillede skak og råhyggede og der var franske kartofler på bordet. Så var de søvnige allesammen og gik til køjs.

I dag så var det slut med at spille skak, så kom pakningen og så kom forældrene og hentede børnene. Og når vi så er rejst allesammen kommer det næste hold og overtager hytten, for klokken 4 starter der en lejr igen med et andet hold.

Og til næste år: Husk blokken og hav kuglepennen parat, så I kan skrive alle de sjove historier ned!