



Igen en hyggelig aften med dejligt vejr, skak og udendørs aktiviteter. Spillet Risk var i høj kurs for små og store.

Så var det pludselig torsdag, og efter morgenmad og lidt ekstra rengøring ventede vi bare på avisen, som havde lovet at komme på besøg. Det gjorde de også ved 11-tiden, og de fik set noget udendørs stafetskak. Vi havde også gjort klar til dagens level senere på eftermiddagen: Monsterdart, som i år selvfølgelig var med middelaldermotiver.



Torsdag eftermiddag skulle der spilles simultan, og efter frokostoprydning gik turen igen til Nykøbing for at fylde op på hylderne. Der skal nu noget til at mætte 34 med 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider hver dag! Vi havde også

gjort mellemmåltidet klar, så vi fik tid til en tur på gågaden, inden vi igen vendte hjem til lejren 15.45 for at afvikle dagens level.

Til aften stod den på pasta og kødsovs i store mængder, og om aftenen fik vi alle kage til at hygge med. Poul var kommet til lejren i løbet af eftermiddagen og han og Nicolai tilbragte aftenen hos deres bror i Maribo!

Man kan godt mærke, at man begynder at blive træt! I morgen skal der festes, og så er vi på vej hjem igen ... Fredag er altid vores festdag, og det kan ligesom mærkes lige fra morgenstunden – det er som om det summer!

Vi var i Føtex og hente aftenens 4 kg oksesteg og 8 kg kylling. Der skulle også en del 1½ l sodavand til, masser af chips og hvad vi ellers lige manglede her til sidst. Til frokost, da vi var samlet, talte vi om, hvordan resten af dagen skulle foregå, og at der var adgang forbudt i spisestuen efter 15.30, så vi kunne dække op.

Havde man stadigvæk ikke brugt sit håndklæde eller skiftet tøj, var det måske også en rigtig god idé at gøre det inden aftenens fest. Tidligere på ugen havde en sagt: ”Skal vi ikke til stranden?” ”Nej, det skal vi ikke”. ”Hvad skulle vi så have håndklæde med til?”





Det var en travl, men sjov eftermiddag. Vi skulle have ordnet 12 kg kartofler, det klarede Lone og Leif, så vi klager ikke.

De kunne som os mærke forventningerne stige og stige. Vandet løber i bruserummene, håret bliver sat og den medbragte skjorte til festen fundet frem!

Kl. 18 lukkede Nicolai døren op, og alle kom ind til det festdækkede bord. Vi var 38, og hentede på skift vores mad, alt efter hvilket stjernetegn man havde. Det var faktisk ret sjovt – for hvilket stjernetegn er det nu lige, man er født i?

Der blev gået godt til den og hygget, pludselig var mere end én time gået og vi skulle have dessert: Regnbueis og vafler.



Vi hjalp hinanden med oprydningen, og der skulle gøres klar til aftenens semifinale og finale i Level-konkurrencen. Buerne og Bliderne havde kvalificeret sig til semifinalen. En masse spørgsmål gjorde at Bliderne vandt og finaledeltagerne var fundet. (Mere om finalen andet sted i bulletinen). Paw blev vinder af årets trofæ, et stort sort skaktårn!

Herefter blev der uddelt præmier til alle for lejrturneringen. Lejrpokalen blev på Lolland, idet den tilfaldt Sune Jakobsen.





Der blev også uddelt præmier til alle for deres placering i holddisciplinerne. Desuden var der en medalje til Thomas og Nicolai for deres deltagelse i lejren.

Herefter blev der ryddet på og sat chips, slik mm. frem til de kommende hyggelige timer. De blev brugt til alle mulige hyggeting.

Klokken 23.30 måtte jeg selv give op og gå i seng. Resten af selskabet var kommet godt i seng senest 00.30 og om vi var veludhvilede lørdag morgen ved jeg ikke rigtigt – men op kom vi da alle!

Efter morgenmaden talte vi om, hvordan oprydning og afrejse skulle foregå. Da vi i år kun skulle stå for den grove oprydning, var der god tid til at hilse på de tilkomne forældre og sige pænt farvel til alle lejrdeltagerne – og måske på gensyn næste år i uge 30...

Nicolai skulle køre med Poul hjem, og de skulle også have Stefan med til Ringsted. Undervejs havde de lovet at sælge tomme flasker. Selv skulle jeg have Thomas og Lis med til Næstved inden turen gik hjem til Ringsted. En god uge for os alle var forbi!



Kan I huske at jeg fortalte Jer at Liselotte altid glemmer en masse på lejren? Det gjorde hun IKKE i år – det var bare dejligt. Men I havde også været gode til at holde orden hele ugen!!



## En RAP – lejr sang

*Af Ridderne: Kristian, Mads, Erik,  
Emilie og Ruben*

**Vi er Riddere**

**- vi er seje.**

**Nu er det slut  
med at lege.**

**Vi er få, men vi er rå!**

**Så du skal passe på**

**- kom an dit pjok**

**- hvis du ikke kan få nok!**

**We will we will  
rock you ...**

# Overlevelsesturen

*Af Tove Jakobsen*

Onsdag skulle vi traditionen tro på overlevelsestur. Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det kunne jo ikke være bedre. De fleste lod regntøjet være hjemme. Vi fik drikkedunke og et æble med hver og blev, som noget nyt i år, hentet af en bus.



Busturen varede dog ganske kort – nogle få minutter – så blev vi sat af ved en natursti. Gruppevis gik vi langs vandet, og i min gruppe snakkede vi om det var en sø eller hvad, men fandt dog frem til, det måtte være Guldborgsund og vi nok stadigvæk var på Lolland, da vi ikke var kørt over nogen bro.

Efter ca. et kvarters gang nåede vi Middelaldercentret, hvor Liselotte og Lis allerede var ankommet. På det tidspunkt trak der mørke skyer over himlen, men optimismen var stadigvæk helt i top. Efter nogle få minutters ventetid åbnede centreret, og vi blev lukket ind.

Hver gruppe fik et spørgeskema. De første spørgsmål var lette, selv spørgsmålet om hvilken ø Middelcentret, Nykøbing Falster ligger på, og det skyldes

måske, at der var børn fra Lolland i alle grupper.



De næste spørgsmål var derimod svære, og der måtte udforskes og spørges rundt i centret.







Kl. 12 så vi den store blide blive fyret af og så gik turen efter mad, som vi selv skulle grille og dertil udmærket salat og brød.

Efter maden så vi ridderturning og den lille blide blev fyret af. Kl. 15.45 gik turen hjem til lejren efter en dejlig dag, hvor vejret havde været perfekt – ikke regn og hverken for varmt eller koldt.



# Rapporter fra lejren

*Af Robin Jakobsen*



---

## Morgenløb

---

Der var en del aktivitet allerede tidligt hver morgen, der blev gabet og spillet morgenskak og så var der nogle, der løb en lille tur.

Mandag 3, vi nævner ikke navne her  
tirsdag 5,  
onsdag 10,  
torsdag 9,  
fredag 14,  
lørdag 9, der nævnes stadig ingen navne, men en dag lykkedes det at få 100 % deltagelse fra pigegruppen!!

---

## Lejrturneringen gruppe 2

---

Her deltog alle, der i den indledende lynturnering havde fået mindre end 5 p.

Det lykkedes for alle at vinde mindst et parti. Der var et tilbud om at skrive ned, notere træk for træk i hvert parti, men det var kun få, der havde mod på det. Stefan skrev dog alle sine partier ned, og derfor var han altid med i det parti der

trak længst ud i gruppen. Når man skrev ned, havde man 45 minutters betænkningstid mod ellers 30 min. til hele partiet.

Efter 3 runder lagde Kristoffer sig alene i spidsen, og her blev han liggende og sluttede som nr. 1 med 7 point af 7 mulige. Stefan blev nr. 2 med 6 point, mens Jonas blev nr. 3 med 5 point. Samme pointantal fik Ole på 4. pladsen, men han havde en lidt dårligere korrektion.

Det var en fornøjelse at se, hvordan alle kæmpede og spillede det bedste de havde lært.

Hver turneringsrunde lå lige efter en halv times teori, og så var der fri leg indtil alle var færdige med at spille.

