
The History Of ChessCamp 2003

***Bulletin for foreningen ChessCamps skaklejr
Nr. 1 – 3. årgang – Sommeren 2003***

ChessCamp - i middelalderens tegn



På en af sommerens varmeste dage, søndag den 20. juli tog 25 deltagere i alderen 8–15 år dette års skaklejr Møllevangsljeren i øjesyn fra kl. 15. Tidligere på søndagen var 8 fuldtidsledere ankommet for at planlægge de sidste ting. Flaget var hejst og alt var parat til modtagelse. De yngste og de ældste havde hver deres sovesal, men måtte selv bestemme soveplads efter først til mølle princippet. Efter indskrivning og evt. indsætning af kontanter i lejrbanken blev der budt velkommen. Køkkenet havde sørget for saftvand og kaffe, og mange havde fulgt opfordringen og taget kage med. Der blev sagt farvel til forældrene ved 16-tiden, og lejrens første skakturnering kunne gå i gang. Billedet er taget lørdag – efter oprydning og inden de første lejrdeltagere forlader Møllevangsljeren, efter en lille uges ophold på Lolland.

ChessCamps bestyrelse:

Formand og kasserer

Liselotte Madsen, Søndergade 5, st.tv.,
4100 Ringsted - Tlf.: 5767 0128
llm@nypost.dk

Sekretær

Robin Jakobsen, Døllefjeldevej 3,
4990 Sakskøbing - Tlf.: 5486 4264
sutoroj@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23 - 1012
5230 Odense M
jona00@samnetmail.sdu.dk

Bestyrelsesmedlem

Per Bromann, Stærgårdsparken 50,
4550 Asnæs - Tlf.: 5965 1212
pb@svinninge.dk

Bestyrelsesmedlem

Thomas Flindt, Ndr.Farimagvej 23, 2.,206
4700 Næstved - Tlf.: 5575 2110
thf@stofanet.dk

Redaktion og trykning

Liselotte Madsen
assisteret af Poul Buhl

Læs nyt om ChessCamp på internettet
www.sk1927ringsted.dk/chesscamp



Formanden taler

ChessCamps tredje skaksommerlejr blev en stor succes! Endnu en lejr er vel overstået med udsendelsen af dette blad. Et pragtfuldt vejr, en god deltagergruppe og noget nær det perfekte lederteam gjorde at alt forløb som det skulle hele ugen igennem.

En uge i Skakkens, Middelalderens, og det sociale samværs tegn. En uge uden gameboy, computer, tv og mobiltelefoner. Et afbud i sidste øjeblik gjorde at vi blev 5 grupper med 5 i hver. Hertil knyttet en fast leder hele ugen – noget vi synes er godt for alle.

Vi vil gerne takke alle forældre for den meget fine opbakning ved lejrens start. Tak for saft, snacks, frugt og masser af kager – som vi spiste resten af søndag aften.

Tilbage er endnu engang at takke foreningens bestyrelse og lejrens ledere for det store frivillige arbejde, og Dansk Skak Union for økonomisk støtte. Dansk Skole Skak har også lovet at støtte for 3. år i træk. Om dette også vil kunne lade sig gøre næste år, vides endnu ikke da Vestsjællands Amt har bebudet at de ikke har penge til skoleskak på budgettet for 2004.

Tak for alle de rosende ord vedr. vores materialer, arbejde mm. og ikke mindst alle børnene/unge for deres søde måde at være på under vores afholdelse af ChessCamp 2003.

Vores oplevelser på lejren

Af Liselotte Madsen og Nicolai Buhl

For tredje gang skulle vi begge med på ChessCamp. Vi havde begge glædet os, og for Nicolai havde ventetiden været lang!

For første gang skulle jeg på lejr uden at have taget stedet i øjesyn i forvejen. Det skyldes, at jeg aldrig rigtig kom over sidste års skaklejr og da også måtte sygemeldes medio september 2002 – det er jeg forøvrigt endnu, idet jeg i starten af oktober fik konstateret akut leukæmi.

Generalforsamling og besigtigelse af lejr måtte derfor klares af andre, og da jeg kom hjem fra Rigshospitalet første gang, rådførte jeg mig med en veninde, om hun ville hjælpe i køkkenet på ChessCamp 2003 – for ellers måtte jeg nok melde fra, da jeg ikke længere var særlig stabil i et lederteam. Men Lis var frisk og lovede at være med. Derfor blev ChessCamp 2003 mit eneste projekt, der ikke blev aflyst pga. den lange sygeperiode. Om alt går vel, er jeg færdigbehandlet december 2004.



Anderledes var det for Nicolai, der sammen med Poul i december havde været nede og tage billeder af lejren til vores invitation.

Men jeg kom altså til Møllevangslejren for første gang søndag den 20. juli sammen med Lis og hendes søn Thomas på 6 år, som også skulle være med på lejr hele ugen. Vejret var pragtfuldt, og Tove og Robin havde åbnet lejren og hejst flaget – alt tegnede godt. Også Orla, Martin og Morten var ankommet, og snart dukkede Poul op med Nicolai.



Vi blev indlogeret, og de sidste ting faldt på plads på mødet kl. 13. Vi fik endda tid til at slappe lidt af, inden de første lejrdeltagere kom kort før kl. 15.



Jeg modtog lejrdeltagerne og deres sygesikringskort mm. Der kunne sættes penge i banken hos Martin, og så blev man vist til sovesalene af de øvrige ledere. Der var i år en stor sovesal for de yngste og en lidt mindre til de ældste.



Der blev drukket kaffe og saftvand, som Lis og Nicolai sørgede for. Hertil masser af kage, som forældre havde med til os. Bl.a. en meget fin chokoladekage med påskriften ChessCamp 2003.

Efter en kort velkomst kl. 16 var det tid til at sige farvel og på gensyn – for nu skulle der spilles skak.

Mere om lynturneringen andetsteds i bulletinen...

I køkkenet gik "den vilde jagt" efter forskellige ting – det er altid en stor udfordring at indtage et fremmed køkken. Hvordan virker kaffemaskine, opvaskemaskine og ikke mindst: "Hvor er de forskellige ting?"

Der skulle ordnes en masse fyld, idet vi til aften skulle have pitabrød!

Inden aftensmaden var det tid for lejrens første level. Alle blev delt op, ialt 5 grupper à fem deltagere + en voksen! Den yngste skulle så komme op og trække gruppens navn. Alle gruppe-navne havde relation til Middelalderen, og der var point til holdet pr. bogstav i gruppens navn. Hermed var Levelkonkurrencen skudt i gang – og det skulle blive spændende at se hvem der ville vinde trofæet: "Den første skakspiller i det sorte tårn" fredag.

Aftenen gik med mere og skak og hygge inde og ude i det gode vejr. Tove og jeg sendte de yngste til tandbørstning kl. 22, og det gik rimelig godt med at få ro. Ingen havde hjemve, så den første dag endte fint og alt tegnede til at blive en god lejr.

6.58 mandag morgen blev jeg vækket af Nicolai, der meddelte, at nu var det op – klokken var 7.

Efter morgenmad og oprydning var det tid til teori og 1. runde i lejrturneringen.



Lis, Nicolai og jeg kørte til Nykøbing for at hente forsyninger. Vi startede i Netto og var bagefter i Føtex. Der blev lige tid til, at Nicolai kunne give kaffe og wienerbrød.

Hjem og lave ta´ selv frokost bord! Der blev spist godt, og efter oprydning kunne vi slappe lidt af, imens der var teori og 2. runde i Lejrturneringen.

Dagens Level var "Ringridning". Vi havde dog sparet hesten og de fine rustninger, så deltagerne måtte løbe afsted med lanser på 2 ben. Der blev givet point for hurtighed, men også for hvor mange ringe man fik på lanser på løbeturen.

Til aften var der 2 slags sammenkogt, én med småkød, grønsager og karry og én med grønsager, pølser og hakkede tomater – hertil ris. Bagefter var der koldskål med kammerjunkere.

For første gang holdt vi ledermøde. Det mente vi ville være en god ide at gøre dagligt fra 19-19.30 mandag til torsdag – og det lykkedes faktisk for os. Lis og Nicolai styrede tropperne imens! Hygge, leg og skak i massevis både ude og inde i det gode vejr!



Tirsdag morgen blev jeg vækket af Lis. Efter morgenmad og oprydning kørte vi i Føtex og hentede 6 kg hakket kød. Lis havde nemlig lovet at stege frikadeller til os alle til aften.

Da vi kom tilbage til lejren, kom vores to køkkenmedhjælpere Lone og Leif. Det er Steffen og Paws forældre. Med deres hjælp lykkedes det at få skrabet 13-14 kg kartofler. Af erfaring ved jeg, at der skal ekstra mange til, når der også vanker brun sovs! Vi lavede også 2 slags salat, én med og én uden rødkål.

Dagens Level var fremstilling og farvelægning af et skjold med tykt karton, maling, metalfarve og tusch. Skjoldet skulle også vise holdets navn. Der ville blive givet point for udformning, holdnavn, brug af farver og kreative idéer. Alle grupper gik op i opgaven, og brugte 1-2 timer på det.

Der blev som forventet spist godt, og der var stor ros til maden, specielt Lis's frikadeller. Daniel bedyrede, at det kunne kun hans mormor have gjort lige så godt!!

Endnu en pragtfuld sommeraften – hvis det ikke lige havde været for myggene.



På aftenens ledermøde blev næste dags udflugt finpudset!

Onsdag havde vi aftalt at spise morgenmad sammen kl. 8. Vi skulle på udflugt - overlevelsestur - og ingen deltagere vidste hvorhen.

Vi mødtes i spisestuen igen kl. 9, og der blev uddelt æbler, gulerødder og hver $\frac{1}{2}$ l vand. Bussen hentede alle, undtagen Lis og jeg kl. 9.30 og de kørte afsted! Det gjorde vi også lidt efter, vi skulle nemlig nå først frem til Middelaldercenteret og ordne billetter mm.

Hvad de heller ikke vidste var, at de ville blive sat af undervejs for at gå gennem skoven til ... ja, det havde de gættet, da de kom frem til os. Da vi var kommet indenfor, fik hvert hold et ark med 12 opgaver. Det var dagens level at løse disse opgaver.



Det var gøgl, musik og markedsuge i Middelaldercenteret, og det kunne man så gå rundt og se på. Vi var også inde i et fiskerhus, hvor en lille pige fortalte om, hvordan de levede. Vi så også den store blide blive affyret - de kunne godt nok skyde langt. De skød med alt lige fra kanonkugler til lokumsspande (altså i gamle dage).



I daglejren skulle vi selv tilberede vores middagsmad sammen med en sød "gammel enke" fra centeret. Måltidet bestod af grillet kotelet, salat og middelalderbrød + saftvand. Det gik fint med at få spist, kun hvepse forstyrrede os, men en masse så også på. Vi var pludselig blevet en del af Middelalderen.

Thomas og Nicolai blev i centeret hos de andre, mens det var blevet tid for Lis og jeg til at gøre dagens indkøb. Vi skulle også hjem og læse op! Klokkeren ca. 16 var alle så i Møllevangsløjren igen til en lille forfriskning. Is, og så skulle opgaverne laves færdige inden aflevering! Der blev gået seriøst til arbejdet.

Til aften skulle vi have kold mad, vi havde jo fået varm mad i dag. På ledermødet var alle enige om, at det havde været en rigtig god tur - men man blev mere træt end af at være "hjemme".