

Tornved starter børneskak

af Svend Ellegård Christensen, juniorleder

Jeg sad til en prædiken i en nystartet nærliggende frimenighed og hørte dette: "Det er ikke fordi vi er bedre end andre mennesker som ligesom os har nok i os selv, men fordi vi alligevel gerne vil gøre en forskel". Ja, at få folk i kirke og børn til at spille skak er vel nogenlunde lige svært, men hyggelige og spændende rammer kan gøre en forskel. Ja, hvad gør man som førtidspensionist og uden likvider til at holde dyre ferier med sine børn. Man arrangerer en skaklejr i efterårsferien hos os privat og inviterer børnenes lege- og skolekammerater med. Dette var i skolernes efterårsferie år 2000 og blev startskuddet til Tornved Junior Skakklub (TJSK). Efterfølgende fandt jeg ud af, at der var en hel Grand Prix Serie, som børnene kunne deltage i. Mine børn fik interessen for skak og ja fra skaklejren spurgte nogle børn, om det ikke var en idé at starte en skakklub?

Lige før sommerferien 2001 sender jeg da en personlig invitation om en privat skakklub ud til de børn, der deltog i skaklejren året før og til børnenes skolekammerater, som jeg havde lært at kende efter at være blevet inviteret til at give skakundervisning i mine børns klasser. Af de 21 adspurgte børn melder de 17 tilbage, at det vil de gerne, hvis altså de må tage deres bror eller bedste ven med! Det viser sig senere, at det kun er børn, som har fået en personlig henvendelse, som kommer.

Vi mødes altså hos mig privat hver torsdag fra kl. 15 - 16,30 og sidste torsdag i måneden (udvidet) fra kl. 15 - 18.00 med indlagt fællesspisning udover den sædvanlige saftevand og kage. I dag er vi 18 børn fordelt fra børnehave klasse til 5. klasse. Også i dette års efterårsferie afholdte vi en skaklejr i hjemmet med i alt 14 børn.

Hver torsdag ommøbleres børnenes "tumlerum" til skakstue med en køn samling stole og borde fra diverse gemmer. En gammel kopimaskine er indkøbt og sender et utal af skakdiagrammer ud, som børnene kaster sig over. Vor kommune har bidraget med med nogle penge til skakure, mens Tornved Skakklub har lånt os sine materialer og hvem ved hvad det næste bliver? Sluttelig kan vel siges, at en hjemlig hyggelig atmosfære, tid til sociale ting som fællesspisning, skaklejr m.m. kan være med til at fastholde skakinteressen. Endelig bliver der vel nok en dag tid til at reparere plankeværket, sætte nye ruder i drivhuset, omlægge græsplænen og udskifte tæpperne efter adskillige liter saftevand.

SEC

-

kildemateriale:"SidsteNyt nr 5 december 2001"

© 2002 Jens Lundberg, [webmaster for 2.hk](#) [organisation under Dansk Skak Union] Alle rettigheder forbeholdes.

